



Mededogen, een waar gebeurd verhaal

Een bijzonder voorbeeld van herstel van vertrouwen

Om zichzelf te bewijzen tegenover een jeugdbende in zijn Amerikaanse stad schoot een jonge neger van 14 jaar een onschuldige tiener dood. Gedurende de gehele rechtszaak zat de moeder van het slachtoffer doodstil te luisteren tot de rechter uitspraak deed. Nadat de dader door de rechter veroordeeld werd voor moord, stond de moeder langzaam op, staarde indringend naar de dader en sprak de woorden 'ik zal je doden'. De jonge neger werd weggeleid en zat diverse jaren in jeugddetentie gevangen.

Na het eerste halfjaar van zijn detentie kwam de moeder van het slachtoffer bij hem op bezoek. Hij leefde al jaren op straat en had alle contact met zijn familie verloren, zij was zijn eerste bezoeker. Zij praatten wat en bij het vertrek gaf de moeder van het slachtoffer hem wat geld zodat hij sigaretten kon kopen. Geleidelijk aan begon zij hem regelmatig te bezoeken en bracht dan lekkers of kleine attenties mee.

Toen zijn tijd er bijna opzat en zijn vrijlating in zicht kwam, vroeg zij hem wat hij ging doen als hij weer vrij was. Hij had geen idee en was daar erg onzeker onder. De moeder bood aan een baan voor hem te regelen bij het bedrijf van een kennis van haar. Toen vroeg zij waar hij van plan was te gaan wonen. Ook dat was een probleem omdat hij geen thuis en geen familie meer had. De moeder bood hem het tijdelijk gebruik van de logeerkamer aan.

Na een verblijf van 8 maanden waarin hij haar voedsel deelde en zijn werk deed, vroeg zij hem naar de woonkamer te komen voor een gesprek. De moeder ging tegenover hem zitten en zweeg enige tijd. Toen zei zij: 'kun jij je nog herinneren dat ik in de rechtszaal zei dat ik je zou doden?'. Hij antwoordde dat hij dat zeker nog wist, een moment om nooit te vergeten. 'Wel', zei de moeder, 'dat heb ik ook gedaan'.

'Ik wilde niet dat de jongen die mijn zoon zonder reden kon vermoorden, zou blijven leven. Ik wenste hem dood. Dat is de reden dat ik begonnen ben jou te bezoeken in de gevangenis en dingen voor je mee te nemen. Dat is de reden waarom ik die baan voor je regelde en je hier liet wonen. Zo slaagde ik erin jou te veranderen en die oude jongen te laten verdwijnen'.

'Ik wil je vragen, nu mijn zoon én zijn moordenaar dood zijn, of je hier wilt blijven. Ik heb de ruimte en ik wil je graag adopteren als jij dat toestaat'.

En zo werd zij de moeder van de moordenaar van haar zoon, de moeder die hij nooit gehad had.

Met vriendelijke groet,

Els Heye

p.s. prettige feestdagen en al het goede voor het nieuwe jaar!

Stuur dit bericht door als u denkt dat het voor anderen interessant kan zijn.

- aanmelden
- afmelden
- doorsturen

CONTACT

Dignitas Mediation Coaching &
Conflict Management

Bezoekadres

Kenaupark 15
2011 MR Haarlem

Postadres

Monte Viso 7
1060 PE Amsterdam

KvK 34 300 049

06 55 383 568

info@dignitas-mediation.nl

Bezoek de website!

www.dignitas-mediation.nl

Bronnen:

After the Ecstasy, the Laundry,
Jack Kornfield