



3 januari 2013

CONTACT

Dignitas Mediation &
Conflict Management

Bezoekadres

Kenaupark 33
2011 MR Haarlem

Postadres

Monte Viso 7
1060 PE Amsterdam

KvK 34 300 049

06 55 383 568

info@dignitas-mediation.nl

www.dignitas-mediation.nl

Bron:

Leo Tolstoy

Three Questions

Bewerkt en vertaald:

Els Heye

Drie vragen

Een koning bedacht op een dag dat hij altijd succesvol zou zijn als hij de antwoorden kende op de drie vragen:

1. Wat is de juiste tijd
2. Wie zijn de juiste personen
3. En vooral, wat is het belangrijkste om te doen.

Na vele mensen geraadpleegd te hebben zonder bevredigend antwoord, besloot de vorst een kluizenaar te raadplegen.

Deze man, die bekend stond om zijn wijsheid, woonde eenvoudig in het bos en ontving alleen gewone mensen. De koning besloot daarom, eenvoudig gekleed het laatste stukje te voet te gaan, zijn paard en schildwacht aan de rand van het bos achterlatend.

Toen de koning bij de hut van de kluizenaar aankwam, was de oude man bezig de grond om te scheppen om nieuwe groentebedden te creëren. De koning stapte onmiddellijk op hem af en stelde hem zijn drie vragen. De kluizenaar gaf geen reactie en werkte stug door. Terwijl de koning op antwoord stond te wachten, viel het hem op hoe moe de kluizenaar was en bood aan het werk over te nemen. Pas toen de zon langzaam onderging, staakte de koning zijn werkzaamheden en herhaalde zijn vraag aan de kluizenaar. Die merkte op dat hij iemand aan zag komen.

En inderdaad kwam er uit het bos een man gerend met zijn handen krampachtig zijn buik omklemmend. Bij hen aangekomen, verloor hij het bewustzijn. De koning en de kluizenaar ontdeken een grote bloedende wond die de koning schoonmaakte en verbond. Maar de wond bleef bloeden en de koning moest moeite doen om telkens schoon verband te vinden en de wond te verzorgen. Tenslotte stopte de bloeding en kwam de gewonde man weer tot bewustzijn. Hij vroeg wat te drinken en de koning bracht hem schoon, vers bronwater.

Intussen was het avond geworden en besloten de koning en de kluizenaar de gewonde man de hut in te dragen en op het bed van de kluizenaar te leggen. De koning was zo vermoeid van de dag dat hij gehurkt naast het bed in een diepe slaap viel.

Toen de volgende morgen de koning ontwaakte, waren de ogen van de gewonde man op hem gericht en sprak hij de woorden 'vergeef mij'. De koning antwoordde dat hij de man niet kende en er niets te vergeven was. Maar de man vertelde dat hij wraak op de koning gezworen had voor de dood van zijn broer en de in beslagname van diens eigendommen. De man was van plan geweest de koning op de terugweg van de kluizenaar te doden. Maar de koning kwam maar niet terug en de man, ongeduldig geworden, was op zoek gegaan. Daarbij was hij in een hinderlaag van de schildwacht gelopen en ernstig gewond geraakt. Als de vorst zijn wond niet verzorgd had, was hij zeker doodgebloed. Hij had de koning willen vermoorden en deze had hem juist het leven gered! Als de koning het wilde, zou hij zijn leven verder in dienst van de koning stellen en een trouwe dienaar zijn.

De koning was verheugd dat deze man van vijand in vriend was veranderd en vergaf hem niet alleen zijn voornemen, maar beloofde ook de ingenomen goederen terug te geven en bood aan zijn eigen lijfarts de wond te laten verzorgen.

Voordat de koning vertrok, wilde hij toch nog eenmaal proberen de kluizenaar een antwoord op de drie vragen te ontlokken. Hij vond de oude man gebogen de nieuwe bedden inzaaiend en smeekte hem zijn vragen te beantwoorden.

De kluizenaar zei dat zijn vragen al beantwoord waren, maar de koning keek hem niet begrijpend aan.

'Weet je, als je gisteren geen medelijden met mij had gehad en mijn werk had overgenomen, had die man jou aangevallen. Dus gisteren was het belangrijkste moment toen je die bedden aan het graven was en ik was de belangrijkste man en mij helpen was je belangrijkste taak.'

Later, toen de gewonde man naar ons toe kwam rennen, was de verzorging van zijn wond het belangrijkste moment want had je dat niet gedaan, was de man gestorven en had hij geen vrede met je kunnen sluiten. Dus hij was de belangrijkste man en wat jij voor hem deed wat de belangrijkste taak.

Onthoud dus: er is maar één moment belangrijk en dat is NU. Het is het belangrijkste moment want het is enige moment waar we invloed op hebben. De belangrijkste mens is de ANDER met wie je op dat moment bent, want niemand weet of je nog wel met andere mensen te maken krijgt. En de belangrijkste taak is om die ander GOED te doen want dat is het doel van de mens in het leven.

Met vriendelijke groet,

Els Heye

Al het goede voor nu in 2013

Wilt u reageren? Graag!

Stuur uw reactie of vragen naar info@dignitas-mediation.nl

Uw reactie wordt uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld.